

Auszüge aus Briefen an das Kindercomité in Amsterdam

21.11.1938

Betr. Oldenburg

Met aandrang moge ik Uw tusschenkomst verzoeken voor toelating van den minderjarige J.L., geboren 30 April 1923 en dus nog geen 16 jaar oud. Deze is reeds gevangen genomen geweest, doch weer vrijgelaten omdat hij nog geen 16 jaar oud was. Zoodra hij echter ouder wordt, wordt hij weder gevangen gezet, omdat zij zijn vader die 100% oorlogs-invalide is, niet kunnen gevangen nemen.....