

B.63.

16 November 1938.

Waarde Heer,

In het Algemeen Handelsblad van 13 November werd o.a. bericht, dat het Joodsche Weeshuis in Dinslaken bij Oberhausen gesloten werd en dat de weezen doelloos in het land rondlopen. De Directeur van dit weeshuis is de vader van den Directeur van ons Joodsch weeshuis te Antwerpen, Dr. Rothschild.

Twee dagen voor den moord in Parijs is de Directeur van Dinslaken naar Palestina vertrokken. Volgens mededeeling van onzen Directeur alhier ist het wel juist, dat het weeshuis in Dinslaken gesloten werd. De kinderen echter loopen niet rond in Duitschland, doch zijn onder leiding van de zuster van Dr. Rothschild, Mirjam Rothschild, in Dinslaken in die "Wirtschaft Rau" ondergebracht.

De kinderen, die familieleden hadden, zijn aan deze teruggegeven, doch de volweezen bevinden zich in bovengenoemde Wirtschaft.

Ik deel U dit mede op verzoek van den Directeur van ons weeshuis, opdat bij Uw pogingen om kinderen uit Duitschland in Nederland onder te brengen, U op de hoogte zijt en eventueel ook voor deze kinderen iets kunt doen.